



Jesus the Man, Jesus the Politician

Andersen, Peter Birkelund

Publication date:
2014

Document version
Tidlig version også kaldet pre-print

Citation for published version (APA):
Andersen, P. B. (2014, jan 30). Jesus the Man, Jesus the Politician. <http://videnskab.dk/blog/jesus-man-jesus-politician>

Jesus the Man, Jesus the Politician

Af: [Peter Birkelund Andersen](#), Lektor og ph.d., Københavns Universitet

30. januar 2014 kl. 16:46 [0 kommentarer](#)

Emner: [Religion](#)

[SendPDFPrint](#)



Demokratiets og i særdeleshed det sekulære indiske demokratis muligheder italesættes ved Jaipur Literary Festival; en festival der har udviklet sig til en af verdens store litteraturfestivaler, i år med omkring forventede 300.000 gæster.

Den 18. januar 2014 diskuterede Reza Aslan, forfatteren til "Jesus the Man, Jesus the Politician" Islam, og modstillede Indiens åbne og tolerante muslimer med Saudi Arabiens wahabier og de stærke islamistiske kræfter i mellemøsten. Den 19. januar 2014 diskuterede han "Jesus the Man, Jesus the Politician" med A.N. Wilson, der ligesom ham selv har skrevet biografisk om Jesus.

Både Aslan og Wilson er helt på den historisk kritiske jesusforsknings side. Aslan søgte med sin historiske læsning at sætte den fattige, analfabetiske, håndværker Jesus ind i sin samtid. Han fandt alle de senere zeloters radikale politiske budskaber hos ham. Sammenkøbt til nogle få sætninger, "At kalde sig selv messias (kristus) var oprør (sedition) mod det stærkeste imperium verden havde set. Der var mange der gjorde det, og de blev alle henrettet. Jeg har skrevet om 4-5 af dem i min bog."

Hertil kom det, som Aslan så som Jesus radikale budskab om idealiseringen af fattigdom (Lignelsen om den rige unge mand) og den senere romanificering af budskabet. Der var klapsalver da Aslan gennemgik hvordan en oprører imod Romerriget, henrettet af Pilatus i evangelierne bliver præsenteret som en morallærer som Pilatus blev tvunget af jøderne til at henrette. Samme Pilatus som ifølge Johannesevangeliet, fremhævede Aslan, troede på at Jesus var gud.

Den forsigtige fortolkning

Overfor Aslan, var Wilson bestandig den historisk mere forsigtige, der mente at det var svært overhovedet at sige noget historisk om Jesus. En forsigtig fortolkning, der hverken levner

plads til det socialrevolutionære eller det moralske budskab Aslan trods sin kritiske historiske tilgang finder i evangelierne.

Det forhindrede ikke Wilson i selv at synes at Kristus, den salvede (frelser) havde udfyldt evangelierne med sit frelsesbudskab. Historisk kritisk, men alligevel begejstret for et eller andet.

Medrivende diskussion

Det var en engageret og medrivende diskussion. Et relevant spørgsmål er hvad panelet gør på en festival i Indien hvor der vel er omkring 3-4 procent kristne. Vel at mærke kristne, som læser evangelierne meget konkret og finder meget konkrete bud, ja næsten kommandoer, i de enkelte Jesusord.

Når man så ud over deltagerne, var de ikke repræsentative for små, magre og underernærede lavkaste kristne. De højtuddannede deltagere, som jo alle kunne engelsk, tilhørte i hele deres sunde fysiognomi middel og overklassen. De havde fået mad nok som børn. Derfor var der sikkert nogle kristne imellem de 1 – 2.000 tilhørere til panelet, men der var også mange muslimer. Nogle af de unge muslimske mænd blandt tilhørerne var genkendelige på deres korte, velbarberede skæg. Da jeg spurgte et par dem om hvorfor de var kommet til diskussionen svarede en af dem: ”Jesus var (en af) vores profet(er)”.

En inkluderende religiøs position, ganske som Aslan dagen før havde været så begejstret for. Og da jeg spurgte en anden om hvilke religioner der mon var repræsenterede blandt tilhørerne, svarede han, at det måtte jeg ikke spørge om, for selve spørgsmålet skabte kun splittelse mellem religionerne.

(Foto: Tilhørere til Reza Aslan og A.N. Wilsons diskussion på Jaipur Literary Festival 19. januar 2014 © Peter B. Andersen (IMG_2996_tilhoerere_til_Reza Aslan_og_A_N_Wilson_Jaipur_Literary_Festival_20140119_fot_Peter_B_Andersen))